

Lând fan taal

Hier in dut Lând fan taal,
draait 't om 't leven
Foor soalang't 't duurt,
ant in ôns diepste wezen

Ferankerd in ôns hart,
met liefde en met troast
Drage wij 't út,
an ôns dierb're kroast

O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij

Hier in dut Lând fan taal
fraag' je niet werom
Hier is alles recht,
ok al klinke woorden krom

Laat de lettergrepen klinke,
de taal fan ach en wee
Swelge en ferdrinke
in 'n literêre see

O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij

Hier in dut Lând fan taal
hewwe wij de regels skreven
Hier in dut lând fan taal
binne woorden om 't even

Droom nou maar met mij
in dyn aigen woorden
Ferlogen niet dyn akkers
want der bistou geboren

O mij, o mij, die taal die is fan mij
O mij, o mij, die taal die is fan mij